

## APOCALYPS (1983)

Miel Cools

muziek: Miel Cools – tekst: Jaak Dreesen

Capo 2

Laat ons liefste, nog heel even, nog heel even bij elkander,  
bij elkander zonder woorden, bij elkaar gelukkig zijn.  
Zwijg maar liefste, neen, niet praten, nu niet praten, maar heel even  
zonder woorden bij elkander, bij elkaar gelukkig zijn.

Morgen zullen sterren vallen, uit de hemel sterren vallen,  
en het gras zal morgen schroeien, de hele wereld staat in vuur.  
Niemand kan het nog verhinderen dat alle moeders, alle kinderen,  
alle planten, alle dieren, tot stof en as zullen vergaan.

Laat ons liefste, nog heel even, nog heel even bij elkander,  
bij elkander zonder woorden, bij elkaar gelukkig zijn.  
Zwijg maar liefste, neen, niet praten, nu niet praten, maar heel even  
zonder woorden bij elkander, bij elkaar gelukkig zijn.

Morgen zal het doodstil worden, de grote stilte na de stormen,  
weggevaagd zijn alle vormen, geen bloem, geen blad dat nog beweegt.  
Na het splijten van atomen, niet meer vragen, niet meer dromen,  
wat er morgen nog kan komen, want morgen lief is 't dan voorbij.

Laat ons liefste, nog heel even, nog heel even bij elkander,  
bij elkander zonder woorden, bij elkaar gelukkig zijn.  
Zwijg maar liefste, neen, niet praten, nu niet praten, maar heel even  
zonder woorden bij elkander, bij elkaar gelukkig zijn.