

## Blij liedje (1979)

Miel Cools  
muziek: Miel Cools – tekst: Jaak Dreesen

G C G C  
Kom als ik dood ga niet te dicht bij mij,  
G Em F D  
mijn kinderen, mijn vrienden allemaal,  
G C  
sluit de gordijnen niet  
G C Bm  
en laat het licht maar vrij naar binnen,  
Em A A7 D  
dood gaan is normaal.

Praat niet zo zacht en laat de bakker binnen  
met warme broodjes voor na het requiem,  
schrijf in mijn doodsbericht niets over beminnen en kijk niet  
hoe ik de deken vast omklem.

Lees me iets voor, iets uit het boek der wijzen,  
uit Jessaia of het verhaal van Job,  
drink een glas wijn,  
laat mij zijn zoetheid prijzen en dan zwijgen we,  
dan zijn de woorden op.

Maar als ik dood ben en mijn hart wordt koud,  
leg dan mijn liefste uw handen op mijn hart,  
blijf dicht bij mij  
totdat het warmer wordt, dan geeft het niet  
dat al mijn leden zijn verstard  
G C G  
dan geeft het niet.