

Bankje tussen 't groen, Het (2007)

Miel Cools

muziek: Miel Cools – tekst: Walter Evenepoel

Capo 2

er stond een bank onder de linde op het erf van opa Jan
wie ze daar ooit heeft gezet niemand die dat nog zeggen kan
maar ik zat er vele uren bij mijn oma op de schoot
zij vertelde over 't leven en soms ook over de dood
daar op dat bankje onder 't lover met de voeten in het zand
kreeg ik inzicht ingelepeld wijsheid uit de eerste hand
en zo wist ik al heel spoedig wat je wel en niet mag doen
'k leerde zoveel over 't leven op dat bankje tussen 't groen

nadat mijn beide grootjes stierven zou het even wennen zijn
maar er was toch nog dat bankje en mijn lieve nicht Katrijn
ook van haar stak ik veel op wat zij was bijna zeventien
zij heeft mij op speelse wijze vele dingen laten zien
want over eitjes over bijtjes over stuifmeel en dies meer
over bokken, over geitjes wist zij alles ongeveer
en het was haar nooit teveel om het ook even voor te doen
'k leerde zoveel over 't leven op dat bankje tussen 't groen

ondanks mijn kennis en ervaring bleef mijn leerzucht nog altijd
maar ik vond steeds, tot mijn vreugd' menig deskundige bereid
in die tijd liet ik dat bankje dus geen avond onbezet
en ik heb bij elke sessie heel aandachtig opgelet
ja, zowel Liesbeth als Marianne Trees Sofieke of Margriet
Isabel Sara of Hilde wees gerust 'k vergeet ze niet
want binnen de ruime grenzen van het heersende fatsoen
leerden zij mij 't leven kennen op dat bankje tussen 't groen

het moest er ooit toch eens van komen 'k heb nu zelf een eigen kroost
en al baart het mij soms zorgen 'k heb toch altijd nog een troost
elkeen van mijn zeven spruiten zal volleerd door 't leven gaan
want wij hebben toch daarbuiten altijd nog dat bankje staan
zolang er lindebomen groeien en zolang er bankjes zijn
zal de wijsheid open bloeien als een geurige jasmijn
waarom zou 'k het hen verbieden 'k laat ze graag hun "goesting" doen
wat te leren valt te leren op dat bankje tussen 't groen